

# Kidz & Kunzt bij Galerie Kunst 2001

Kinderen kijken naar surrealistische schilderijen en beelden

## Badhoevedorp

Badhoevedorp. Een paar weken geleden stond Galerie Kunst 2001 weer in het teken van Kidz & Kunzt. Onder het motto: "je bent nooit te jong om met beelden en schilderijen kennis te maken", kwam groep 5 van de Rietveldschool samen met juf Rebecca een kijkje nemen in het Dorpshuis, waar de Badhoevedorpse galerie zijn eigen ruimte heeft. Er was werk te bewonderen van de Vlaamse kunstenaar Rudy Baeten, die er op het ogenblik zijn surrealistische schilderijen en beelden exposeert.

Het zou voor groep 5 niet bij kijken blijven. Er kwam ook een creatieve opdracht om de hoek kijken en zoiets wordt door de jeugdige bezoekers meestal gezien als een mooie uitdaging, die ze dan enthousiast aangaan.

Maar eerst dus: kijken. In alle rust. En daarna praten over wat ze gezien hadden. Welk schilderij hadden ze het mooist gevonden? Welk beeld was hun favoriet? Al snel bleek dat er niet een, maar veel meer 'favoriete' kunstwerken te bewonderen waren geweest. Het beeldje van een vrouw die op een varken zit, scoorde hoog.



"Dat is natuurlijk iets wat in het dagelijks leven niet kan." Beetje gek, dus. En daarom heel grappig. En het schilderij met op de achtergrond een carrousel, waarvandaan 3 mensen op hun houten paard zomaar wegzweven....., ook heel fascinerend. En dan waren er de beeldjes met de mannetjes met de lange puntmutsjes, die een beetje doen denken aan Peter Pan..... gewoon heel erg leuk. Groep 5 is het er snel over eens: alles wat hier tentoongesteld wordt heeft iets bijzonders, iets leuks of iets grappigs. Het lijkt wel of het allemaal een droom is....

Dat hebben ze goed gezien. De kunstenaar. Rudy Baeten, zet met zijn werk vaak bewust iets geks neer. Als je ernaar kijkt, wordt je er meteen vrolijk van. Dat komt niet alleen door wat hij schildert of uitbeeldt, maar

ook door het kleurgebruik. Het lijkt inderdaad allemaal vaak net een droom. En die droom werd voor jeugdige Rietvelders de uitdaging om zelf iets vergelijkbaars te laten zien. Ze mochten, met staalraad, een droomfiguur maken. Eentje met een beetje body, en dat effect werd bereikt door het figuurtje op te vullen met aluminiumfolie. Daaroverheen werd schildertape geplakt, dat bespoten werd met bronzenverf uit een spuitbus. Je eigen droomfiguur in brons, een prachtig resultaat. En heel erg leuk als je na een middagje kunst kijken ook je eigen ontwerp kunt laten zien!

De solotentoonstelling van Rudy Baeten is nog te zien bij Galerie Kunst 2001 t/m 2 april (2e Paasdag) op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.

Westerpost 28 mrt 2018