

'Die skiër lijkt wel zo van het doek te springen'

BADHOEVEDORP - Groep zessers van de Rietveldschool zijn vrijdag 1 juni op bezoek geweest bij kunstschilder Jan van Diemen en beeldhouwster Marian Commandeur. De kunstenaars waren zichtbaar verrast door de warme belangstelling van de groep 11-jarigen.

De kinderen maakten kennis met het werk van de kunstenaars, dat nog tot en met 17 juni te zien valt in Galerie Kunst 2001, aan de Snelliuslaan in Badhoevedorp. Zij herkenden 'de Sportieve Mens' vooral bij Jan van Diemen, die al jaren de sportieve beweging vastlegt in zijn olieverfschilderijen. De leerlingen bleken verrassend veel aandacht te hebben voor de expositie. Veel van hen zochten de sport die ze zelf beoefenden op en bekeken ietwat schuchter de beelden. Dat ontlokte opmerkingen: 'Kijk, ik doe ook



De kinderen luisteren aandachtig naar kunstenaars Van Diemen en Commandeur. (Foto: pr)

aan hockey, wat mooi zeg!' Of: 'Dat moet wel moeilijk zijn, die kano zo klein en duidelijk met een paar strepen te schilderen. Hoe doet u dat eigenlijk? Die skiër lijkt wel van het doek af te springen!' De beelden van Commandeur zorgden ook voor vragen: 'Waarom alleen vrouwenbeelden? En waarom zijn al die vrouwen bloot? Hoe lang

doet u er over voor een werk echt klaar is? Wat betekenen die getallen bij een zeefdruk?' De kunstenaars boden gelegenheid om alle vragen te stellen en waren zichtbaar enthousiast door de vele vragen. Overal hadden Van Diemen en Commandeur een antwoord op. Van portret en karikatuur naar sport, de uitleg over technieken, materialen of het inge-

wikkelde proces van gietwerk in brons. Opgetogen en een ervaring rijker zetten de kinderen een dag later hun sport nog eens op papier. In overleg met de leerkrachten zal een deel van de creaties van de kinderen worden tentoongesteld in de galerie. De expositie 'de Sportieve Mens' valt nog tot en met 17 juni te bekijken in het dorpshuis.