

## Kunstprojekt



Cecilia

Cecile De kunsgalerie.  
Op dinsdag deden ik en mijn klas mee aan een kunstwerk  
naar zoals ik het zou zeggen, een schilderij voor de kunst-  
galerie. We gingen naar het handelsleid-lokaal met twee  
mensen van de kunsgalerie. Toen we daar waren  
zagen we nog twee mensen staan, zij waren een goede  
hulp. We gingen meteen aan de gang. Maar daar  
voor ging de man die daar was eerst verellen waar  
om wij dit deden, we deden dit omdat de kunsgalerie  
25 jaar bestaat. Uit allemaal, zelfs de meester, kregen een  
roosjes les en we moesten eerst de kleuren gelijk  
blauw mengen, omdat daar groen uit komt en omdat  
het de kleur van onze school is. Daarna moesten we  
spandoekjes uitknippen in de vorm van een omdat  
het over een feestmaal ging. Dat moesten we met een  
sponsje gaan verven. Toen we allemaal klaar waren, hadden  
we groepjes van gemaakt en toen moesten we de groep  
ophangen aan een werktafel leggen. En zo komt het ook  
in het museum te hangen.

Cecile:

Kunstmenu  
We gingen kijken met sponsjes.  
We gingen ook figuren knippen.  
De Antwerpen heeft gezegd dat de galerie ons helpen  
te volgen een feestmaal Sampotieren.  
We gingen 5 personen die ons gingen helpen  
naar het museum om te kijken van  
Julia B.

Julie B

*Dat gaan* Kunstmenu  
Bijtalen een zicht

Kunstmenu  
We hadden een schilderij gemaakt we hadden  
les gekregen van 5 personen. We maakten een  
feestmaal meerdere scholen deden ook mee  
wij deelen het omdat de gallerie 25 jaar bestaat  
wij verfden met spens maar eigenlijk was  
het trampolieren we moesten eerst figuren  
knippen. Het ging naar een museum het is  
van 9 schilderijen 3 naast elkaar en 3 onder  
elkaar. Jermie

## Burstenmeier

Kunstmenen  
Ik heb zelf op de blaas iets gemaakt  
Zoal een klein leeg scholotje.  
En we gingen maar handelbaar.



We kregen allemaal een spons en een baby verb.  
We mochten een schilderij maken over een feestmaal.  
We mochten drie groepen van negen personen maken.  
Daarna ging ik sjablonen uitsnijpen.  
En toen begon het echte werk we mochten gaan schilderen.  
Ik ging een houtmarken en vond hem erg mooi.  
Daarna ging ik hem met Dennis aan elkaar leggen.  
Daarna ging ik hem met Dennis aan elkaar verbinden.  
We hadden een paar dingen vergeten.  
Daarna mochten we het tegen elkaar leggen.  
Het was een leuke ochtend.

Robin.



# The Galéry

*Robia*

groep  
7B



Kunstmenen  
We hadden les na ja les, les in schilderijen met een sponsje.  
Er waren 5 mensen die ons het bordjes uitleggen en helpen.  
Het was erg leuk! We moesten een feestmaal maken dus lekker  
eten of drinken. We moesten hamponeren het werd heel mooi!  
Meerdere scholen deden er aan mee want het komt in een  
museum. Erg leuk!!! Iedereen kan het komen bekijken.  
De schilderijen komen met de regen in een vrekkant te komen  
We hadden zelf sjablonetjes gekregt en erop gemaakt.



Gr. Tsi 23

het komt mensen. We kregen les van Rembrandt. Waren  
we mocht een schilderij maken. De Ramitelaan waren  
met @renator we mochten een portret maken. Dat was de eerste  
omdat de gallery (2) dat ook had. We mochten ook niet spelen.  
een handarbeid. We mochten ook niet spelen.  
In het museum hangen heel veel grote  
van @. Er deden ook anderen verschillende  
jase

68

Erken  
Op school kregen wij schiller-les daarbij moesten wij tamponeren met een sponzje. Dat was leuk maar op een leegje mocht ik deze schilderijen komen na in galerie. Dat vind ik wel cool. En na afloop moest iedereen zijn handen wassen want die waren er vies.



We hoch - e Kunstm -

Er waren 5 mensen die ons het konden uitleggen en helpen.  
Het was erg leuk! We moesten een feestmal maken, des te lekker  
eten of drinken. We moesten kampioenen het werd heel moe!  
Meerdere scholen deden er aan mee want het komt in een  
museum. Erg leuk!!! Iedereen kan het komen bekijken.  
De schilderijen komen met de regen in een veerklant te komen.  
We hadden zelf spikkeltjes geknijpt en erop gemastet.